

בס"ד יום שני לפרשת 'ויסעו...ויחנו' תשס"ז

למשתמשים בסיכומים על הדף היומי

שלום רב

אני כותב אליכם את הדברים הבאים מתוך סערת נפש ומתוך כאב בטן לא קטן. במשך ארבע שנים עבדתי והשקעתי זמן רב ואנרגיה עצומה בהכנת דפי הסיכום. בחסדיו של גדול העצה, הבורא ברוך הוא, ולהבדיל בעזרתו של ידידי היקר, הרב הראל שפירא, הצלחתי להקיף כמחצית מהש"ס.

במשך השנים הללו זכו הדפים לתפוצה אדירה. אלפי אנשים בכל רחבי העולם השתמשו בדפים הללו ומחלקם קיבלתי תגובות חמות מאוד, שנתנו לי כח וסייעו לי להמשיך במפעל הקשה והמתיש הזה, שינק ממני כוחות נפש רבים.

לפני מספר שבועות התבקשתי על ידי רבותי, ראשי ישיבת הר-עציון, להיות ר"מ בישיבה בשנה הבאה. ברור היה לי כי תפקיד של ר"מ בישיבת הר-עציון הינו תפקיד שדורש זמן וכוחות רבים. לכן לא אוכל לבצע תפקיד זה יחד עם המשך מפעל דפי הסיכום. הבנתי שאם אקבל עלי את התפקיד אאלץ להקפיא לזמן מסויים את מפעל הדפים שכה יקר לי. אמנם, בשנה שעברה על אף שכיחתי כר"מ בישיבה תיכונית הצלחתי להמשיך את המפעל, בזכותו של הרב הראל שפירא שנטל על עצמו להכין איתי את דפי הסיכום באותה תקופה, אולם הדרישות מר"מ בישיבת הר-עציון לא יוכלו לאפשר לי לעשות זאת בשנה הבאה.

מכיוון שאני מייחס חשיבות רבה מאוד לתפקיד של ר"מ בישיבת הר-עציון ומתוך מחוייבות והכרת הטוב לרבותי ראשי הישיבה, ובראשם מורי ורבי הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, החלטתי בשמחה רבה ובכאב גדול, לקבל עלי את התפקיד ולהקפיא לעת עתה את מפעל הדפים.

אני מעדכן אתכם על כך מתוך הרגשה של שותפות וגם מפני שאני מקווה, מייחל, ומתפלל שבעתיד אמשיך במפעל זה. אשמח לקבל מכם תגובות והערכות על הדפים. אני מקווה שיסייעני הבורא ואחזור למפעל הסיכום ואז גם אוכל להיעזר בתגובות שלכם.

אולי ישנה נקודה נוספת שבה תוכלו לסייע. ייתכן שאוכל להמשיך במפעל המדובר בהתנדבות כפי שעשיתי עד עתה. סביר יותר להניח שכדי להמשיך במפעל אצטרך להקים צוות שיסייע לי, ולשם כך אאלץ לגייס משאבים כלכליים כדי להחזיק את הצוות. אם יש לכם רעיון כיצד ניתן לגייס את המשאבים הדרושים לשם כך, אשמח לשמוע זאת מכם.

האימייל שלי לתגובות, הערות, הערכות, ורעיונות הוא: [dafsicom@gmail.com](mailto:dafsicom@gmail.com)

בהצלחה בהמשך לימוד הדף היומי

עמיחי גורדין